

## Artikel extra muros PAM Velzeke

Vrijdag trokken de latinisten van het eerste jaar naar Velzeke. Fietsend over het Mijnerwerkerspad en onder een zonnige hemel brachten ze een bezoek aan het Provinciaal Archeologisch Museum. In de voormiddag konden ze in de collectie van het museum ontdekken hoe men vroeger leefde in onze streken, met name in de Keltische en Gallo-Romeinse periode. De vele maquettes, artefacten en gereconstrueerde voorwerpen maakten diepe indrukken op de leerlingen.

Daarna bracht een gids hen heel wat bij over de klederdracht van de oudheid. De gebruikte materialen, de diverse kledingstukken en de manier om die te dragen dienden als aanleiding om een beeld te schetsen van het antieke leven in zijn geheel; en dat konden ze zelf ondervinden. Sommigen werden in geweven broeken met ruitmotief aangekleed als Keltische boeren uit onze streken, anderen als Romeinse aristocratische vrouwen, opgedirkt als was het hun huwelijksdag, nog anderen huldten zich in tunieken en toga's als rijke senatoren, geschoeid met lederen sandalen.

Na een lunch in de zonovergoten Romeinse tuin werden onze eerstejaars door een al even uitmuntende gids gekatapulteerd naar de wereld van het Romeinse leger. In dit militariaproject staken ze bijzonder veel op over Romeinse en Keltische oorlogsvoering, over de Caesars veldtocht in onze streken én ervoeren ze hoe lastig het leven van zo'n Romeinse legionair wel niet was. Trots en gefascineerd hesen de leerlingen zich in wollen en linnen tunieken met daarboven loodzware maliënkolders en andere harnessen, en terwijl ze het gewicht van werpsperen, schilden en helmen torsten, luisterden ze naar hoe deze wapenrustingen vervaardigd en gehanteerd werden. Na een finale mars in formatie was het weer tijd om in die andere formatie naar huis te fietsen. Een magnifieke dag met een fantastische groep. Ut semper.



