

GO! Memorandum 17 april 2023

Mijn eerste sessie was de regionale sessie van Oost-Vlaanderen. Deze sessie draaide vooral om de workshops. We kregen allerlei onderwerpen waar we de belangrijkste uit mochten kiezen. We werkten deze dan verder uit met de problemen hieromtrent en de mogelijke oplossingen. Ik vond het geweldig dat we ons echt mochten laten horen en dat zij ons hielpen met realistische oplossingen op te stellen. We deelden onze meningen, voerden discussies en kwamen uiteindelijk tot besluiten.

Hierna volgde DE belangrijkste en laatste sessie. Alle leerlingen die op de regionale sessie aanwezig waren, werden hiervoor uitgenodigd. Het vond plaats in Brussel bij het Vlaams Parlement. Ik vond het enorm spannend, maar ging het voor geen geld missen. Ik heb er veel voor moeten doen om aanwezig te kunnen zijn en het was gelukt!

We deden opnieuw workshops, maar ditmaal nog moeilijker... Er waren nog enkele adviezen over en we moesten er DE belangrijkste uitkiezen. Hier is dan ook verschrikkelijk veel discussie rond geweest, want iedereen had verschillende waarden en interesses. Daarna kwam mijn favoriete deel: HET STEMMEN. We zaten in de KOEPELZAAL! Vanaf het moment dat je in die stoel zat, voelde je je machtig. Dat is het gevaar hiervan. Ik was echter niet alleen. Toen ik de leerlingen rondom me observeerde, bemerkte ik maar 1 ding: trots. Zelfs de onzekerste mensen leken toen ineens oppermachtig. Ik snap wel waarom. Toen ik daar zat, had ik maar 1 sterke gedachte in mijn achterhoofd: er wordt naar me geluisterd en ik beslis mee. Dat gaf een goed gevoel. Het voelde alsof er eindelijk iets mee gedaan werd. De stemmen werden opgenomen per onderwerp en ze worden meegenomen naar het GO! Memorandum 2024. Gelukkig niet enkel de stemmen, maar ook de reacties en verhalen.

Bij deze sessie waren ook leerlingen vanuit het lager onderwijs aanwezig en zij hebben ook zeker hun stem laten horen.

Ik vond het een memorabele dag en krijg nog altijd een goed gevoel wanneer ik eraan terugdenk. Ik ben enorm blij dat ik hieraan kon meedoen. Hiervoor dus ook mijn dank aan de organisatoren en mnr. Verdegem. Het was de moeite waard!